

# Folketingets sammensætning

## Fakta

### Befolkningens og folketingsmedlemmernes uddannelsesmæssige baggrund

Medlemmerne af Folketinget efter valgene 2007 og 2015 fordelt efter højeste fuldførte uddannelse sammenlignet med befolkningen (20-69 år).

Angivet i procent.

	Folketingsvalget 2007		Folketingsvalget 2015	
	Befolkningen	Folketinget	Befolkningen	Folketinget
Grundskole	26,8	4,6	20,8	1,1
Gymnasial uddannelse	8,6	6,3	9,5	8,0
Erhvervsfaglig uddannelse	35,7	17,7	33,8	13,1
Kort videregående uddannelse	5,2	3,4	4,5	5,1
Mellemlang videregående uddannelse	14,5	27,4	17,2	22,3
Lang videregående uddannelse	6,2	40,6	8,8	50,3
Uoplyst	2,9	0,0	5,4	0,0

*Kilder:*

'Valget i tal 2007', Folketinget, marts 2008.

'Folketingets medlemmer i tal', Folketinget, december 2015.

Folketingets sammensætning afspejler ikke befolkningens, og der er bekymring over, at Folketingets medlemmer i stadig større omfang kommer fra en social og uddannelsesmæssig elite. Tendensen forstærkes af, at såvel andre meningsdannere i samfundet som de embedsmænd, der betjener politikerne, tilhører det samme lag i samfundet som politikerne.

Nogle mener, at den skæve sammensætning af Folketinget udgør et demokratisk problem og kan have uheldige konsekvenser for den politik, der bliver ført.

## Opgave

- Gør ud fra faktainformationen kort rede for folketingsmedlemmernes uddannelsesmæssige baggrund sammenlignet med befolkningens ved folketingsvalgene i 2007 og 2015.
- Hvad kan årsagerne være til, at folketingsmedlemmernes uddannelsesmæssige baggrund adskiller sig så meget fra befolkningens?
- Hvilke konsekvenser kan det efter din mening have, at Folketingets sammensætning ikke afspejler befolkningens?
- Tag stilling til udsagnet: ”Politik er for kompliceret for folk uden lang uddannelse!” (Besvarelsen af dette punkt skal udgøre mindst 25 % af den samlede besvarelse).

**Du skal skrive minimum 400 ord.**